



120 ÅR AV VISIONER OCH HANDLING



Vi bygger ISRAEL 2040

KEREN KAJEMET SVERIGE - ISRAELFONDEN

ADAMA nr. 5, år 2020. Månaden TISHREI, år 5781.

Din hjälp behövs:

Att återställa efter skogsbränderna

Ballonger med brandbomber från Gaza har orsakat hundratals bränder som skövlade gigantiska skogsområden.

För Charlie Mor-Yosef, Keren Kajemet skogsmästare i Eshkol-området i över 20 år, är det ett personligt uppdrag att skydda träderna som han själv har varit med om att plantera.

– Det är svårt att se hur träderna som vi har arbetat så hårt för att plantera och vårda konsumeras på ett ögonblick. Det tar många år för skogen att återhämta sig och återgå till vad den en gång var, säger han.

Läs mer om hur du kan hjälpa till att återställa de förstörda skogarna.

Sid 6-7, 8



Foto: KKL

Hundratals ballonger med brandbomber från Gaza släpptes dagligen i riktning mot Israel i augusti.



Herzog om svensk-israeliska relationer

– Sverige har levt i fred och frihet under väldigt lång tid, medan Israel lever i en väldigt, väldigt problemfylld region, med några av världens mest stötande fenomen alldeles i närområdet, säger Jewish Agency världsförande Isaac Herzog i en exklusiv intervju.

Sid 2-3



Från frö till planta och sedan fullvuxet träd

Omkring 85 procent av Israels växtlighet är resultatet av över hundra års ansträngningar, studier och hårt arbete.

Omkring en kvarts miljard träd har planterats i landet sedan Keren Kajemet bildades. I denna folder ger vi en presentation av hur ett barrträd egentligen blir till.

Sid 7-8

Jewish Agency's världsordförande entusiastisk över Raoul Wallenberg-park:

Raoul Wallenberg är en av de främsta

Han är son till tidigare presidenten Chaim Herzog, har haft flera ministerposter och utmanade Netanyahu om makten i valet år 2015.

I dag är han ledare för världens största judiska organisation: Jewish Agency.
– Jag är vän med många svenska politiker och känner personligen många judar som flydde till Sverige efter Förintelsen, säger Isaac Herzog.

I februari i år, i samband med inspelningen av säsong tre av TV-serien Århundraets mirakel, mötte Keren Kajemet Sveriges verksamhetschef Max Federmann och journalisten Ruben Agnarsson Isaac Herzog i Tel Aviv.

Herzog berättade då att han nyligen hade träffat Stefan Löfvén när Sveriges statsminister besökte Yad Vashem i samband med minnesdagen för Förintelsen i början av året.

Herzog konstaterar att relationerna mellan Sverige och Israel har en del utmaningar.

– Sverige är ett väldigt viktigt land som har en stor påverkan på världen. Sverige behöver en förståelse för Israels situation och Israel behöver i sin tur förstå Sveriges situation mer. Vi lever i olika föreställningar, säger Isaac Herzog.

– Sverige har levt i fred och frihet under väldigt lång tid, medan Israel lever i en väldigt, väldigt problemfylld region, med några av världens mest stötande fenomen alldeles i närområdet.

Isaac Herzog betonar att han som ledare för den största judiska organisationen i världen relaterar till alla judar i hela världen och därför är bekymrad över situationen för svenska judar.

– Vi är verkligen störda över den ökande antisemitismen i Sverige. Det vi har sett i Malmö de senaste åren är en röd lampa. Jag är därför glad



– Jewish Agency grundades år 1929 för att implementera beslutet från den 24 juli 1922 i Nationernas förbund (NF) om att skapa ett nationellt hem i landet Palestina, berättar organisationens världsordförande Isaac Herzog.

över att er regering kommer att anordna en internationell konferens om Förintelsen i Malmö, som en markering. Jag uppskattar det steget.

Samtidigt är Isaac Herzog kritisk till att Sverige uppmanar till samtal med Hamas och till att samtala med Iran.
– När någon uppmanar oss att samtala med Hamas och inte bedömer Hamas på ett korrekt sätt – som en terrororganisation – undermineras internationell lag, civila rättigheter, demokratins grundvalar och rättvisa för alla, betonar han.

– Vi behöver förstå att vi lever i en mycket komplex värld. I vår del av världen befinner vi oss vid frontlinjen för rotlösheten. Trettio minuter från mitt hem ligger Syrien, där 700 000 oskyldiga människor slaktades av en grym regim och av grymma organisationer som IS. Om-

världen stod passiv och hade en hycklande inställning till denna ofantliga kris, säger Isaac Herzog.

Jewish Agency grundades år 1929 för att implementera beslutet från den 24 juli 1922 i Nationernas förbund (NF) om att skapa ett nationellt hem i landet Palestina. NF-beslutet grundade sig i sin tur på den välkända Balfour-deklarationen.

Nationernas förbund erkände officiellt "det judiska folkets historiska samband med Palestina", "och var eniga om formuleringen att "återskapa ett nationellt hem åt det judiska folket i Palestina".

Organisationen firade alltså 90 år i fjol och utgjorde den plattform som David Ben Gurion från mitten av 1930-talet, i egenskap av ordförande, använde för att bygga landet, innan han år

1948 utropade staten Israel.

– Varje gång jag går till jobbet i Jerusalem, sitter jag i min företrädares Ben Gurions rum, som han lämnade för att deklarerat staten Israel och bli landets första premiärminister. Vi är den största judiska organisationen i världen. Vi betjänar hela det judiska folket – även i Sverige – och deras koppling till staten Israel. Vi hjälper immigranter och tar hundratusentals unga judar till Israel varje år och samtidigt som vi skickar ut 4 000 sändebud årligen, berättar Isaac Herzog.

– Vi bekämpar antisemitism och arbetar med att försvara och beskydda judiska samhällen, tillägger han.

Isaac Herzog konstaterar att Jewish Agency jobbar med viktiga frågor kring Israels utveckling. Organisationen har etablerat 900 samhällen

beskriver Keren Kajemet som en viktig systerorganisation, för att återskapa odlingsbar mark och bekämpa ökenutbredningen.

– Att få öken att blomstra är en enorm utmaning. Keren Kajemet har en otrolig historia och vi har genomfört många projekt tillsammans. Keren Kajemets vision "Israel 2040" är attraktiv, visionär och har en sund utgångspunkt. När det gäller miljöfrågor har Keren Kajemet en viktig roll, jag skulle vilja se en stor gemensam satsning på återvinningsbar energi.

När Keren Kajemet Sveriges planer på att bygga en park för att hedra Raoul Wallenberg kommer på tal, blir Isaac Herzog entusiastisk.

– Det är fantastiskt. Platsen där parken ska etableras, Zora på väg upp mot Jerusalem, är en alldeles speciell plats. Det är området där Simson i bibeln levde och Raoul Wallenberg är en av de främsta bland alla som fått utmärkelsen "rättfärdiga bland folken".

– Jag uppmanar era understödjare att bidra, stödja och bli involverad i detta unika projekt i landet Israel, säger ordförande Herzog om planerna på att bygga en Raoul Wallenberg-park i centrala Israel. □



I februari i år mötte Keren Kajemets Max Federmann och journalisten Ruben Agnarsson Isaac Herzog i Tel Aviv.

Plötsligt händer
det...



...är du rätt
försäkrad?

FÖRSÄKRINGS
Kompetens

www.fkomp.com



Till minne av Max Safir z"l

I början av juni avled Max Safir efter en tids sjukdom, vid 94 års ålder. Under andra världskriget överlevde han sex år i koncentrations- och förintelseläger som Auschwitz-Birkenau, Mauthausen och Ebensee innan han befriades av amerikanska soldater i maj 1945.

Max Safir kom till Sverige på 1950-talet och har genom åren föreläst om sina upplevelser i lägren. 2012 släppte han boken "Bäste herrn, låt mig få leva".

Max Safir tog tillsammans med riksdagsledamoten Mikael Oscarsson år 2007 initiativ till att Sveriges riksdag varje år uppmärksammar Förintelsens minnesdag.

Vid månadsskiftet augusti-september förra året besökte 25 riksdagsledamöter Auschwitz, tillsammans med Max Safir. Vid skorstenen av den barack där Max Safir hade bott, berättade han för de svenska riksdagsledamöterna om sina upplevelser.

Max tog även initiativ till att ett Förintelsemuseum skall etableras i Sverige.

Under sommaren gjorde Keren Kajemet Israelfonden ett upprop för att hylla Max Safir. Många Israelvänner

runt om i landet hörsamade vår uppmaning att delta i en insamlingen till Max Safirs minne genom trädplantering och färdigställdhet av Raoul Wallenberg park, nära Jerusalem.

– Vi är mycket glada över att så många anslutit sig till hyllningen av Max Safir, säger Max Federmann.

– Många har beställt Maxs bok genom att låta plantera 10 träd. Max Safirs familj och anhöriga framför ett varmt tack till alla som hyllat Max. För de som eventuellt missade och önskar beställa boken genom att plantera 10 träd går det bra att kontakta oss via mail eller telefon, avslutar Max Federmann. □



2012 släppte Max Safir boken "Bäste herrn, låt mig få leva". Förra året besökte han Auschwitz tillsammans med riksdagsledamot Mikael Oscarsson (KD) med familj.



Det tredje arablandet som sluter fred

Direktlinje mellan Abu Dabi och Tel Aviv har startats

I mitten av augusti normaliserades de diplomatiska förbindelserna mellan Israel och Gulfstaten Förenade Arabemiraten. Landet blir därmed det tredje arablandet sedan arabvärldens anfallskrig som sluter fred med Israel.

I ett gemensamt uttalande sade USA:s president Donald Trump, Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och Abu Dhabs kronprins Sheikh Mohammed Bin Zayed att Förenade Arabemiraten och Israel "kommit överens om samarbete och att lägga upp en färdplan för att etablera bilaterala relationer".

Israel hade enligt uttalandet gått med på att stoppa annekteringen av den så kallade Västbanken.

Förenade Arabemiraten blir det tredje arablandet som sluter fred med Israel.

År 1978 slöt Egyptens president Anwar Sadat fred med Israels premiärminister Menachem Begin och år 1994 undertecknade Israels premiärminister Yitzhak Rabin och Jordaniens kung Hussein ett fredsavtal.

De omgivande arabländerna har officiellt legat i krig med Israel sedan de angrep landet efter självständighetsdeklarationen år 1948. Arabvärlden har bojkottat landet på olika sätt och har inte släppt in personer med israeliska pass.

Arabförbundet beslutade dessutom i i Khartoum i september 1967 – efter förlusten i sexdagarskriget – att säga "nej till fred med Israel, nej till erkännande av Israel och nej till förhandlingar med Israel".

De två länderna ska utbyta ambassadörer och upprätta ambassader. Avtalet



Israels och Förenade Arabemiratens flagga svajar på Israels motorväg 2 i augusti 2020.



År 1978 slöt Egyptens president Anwar Sadat fred med Israels premiärminister Menachem Begin



År 1994 undertecknade Israels premiärminister Yitzhak Rabin och Jordaniens kung Hussein ett fredsavtal.

ger även israeler möjligheter att flyga till Abu Dhabi och invånare i Förenade Arabemiraten att besöka Jerusalem och Tel Aviv.

Palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas fördömde normaliseringsavtalet, liksom Iran och Turkiet.

Turkiet överväger att avbryta de diplomatiska

banden med Förenade Arabemiraten och dra tillbaka sin ambassadör på grund av Gulfstatens beslut att normalisera sina relationer med Israel.

Det sade president Recep Tayyip Erdogan när fredsavtalet offentliggjordes för några veckor sedan.

Det turkiska utrikesdepartementet sade att historien aldrig kommer att förlåta

Förenade Arabemiratens "hycklande beteende".

Den 16 augusti upprättade Förenade Arabemiraten för första gången telefonlinjer till Israel genom att avblockera direktuppringning till Israels landskod +972.

Den första direkta kommersiella flygningen från Israel till Förenade Arabemiraten med ett El Al-flygplan ägde rum

den 31 augusti.

Den palestinska toppolitikern Hanan Ashrawi anklagade Förenade Arabemiraten för en "normalisering" av Israel. President Donald Trump sade att överenskommelsen var ett "historiskt ögonblick".

– Nu när isen är bruten förväntar jag mig att flera arab- och muslimländer följer efter Förenade Arabemiraten, sade han. □



Solvarps Gärd

Mjolk • Kött • Skog

"Svårt se träden konsumeras på ett ögonblick"

Ballongterrorn har återvänt till Gaza-gränsen. Den sura lukten av rök fyller återigen luften och svarta fläckar sprider sig över skogar, naturreservat och öppna ytor.

Mer än 500 bränder bröt ut i Keren Kajemets skogar under augusti och förstörde hundratals hektar med skogsmark. Till detta kommer naturreservaten, flodbäddarna och de öppna fält som berörs.

Varje morgon samlas brandmännen i västra Negev-regionen under eldkontrolltornet i Be'eri-skogen, ett torn som finansierats av KKL i de nordiska länderna. Moshe Baruchi, områdeschef för Keren Kajemets brandkår informerar teamet och delar ut uppgifter.

Han låter utmattad, men om man ser in i hans ögon ser man hur beslutsam han är att utföra uppdraget och skydda skogen.

För en utomstående som besöker området ser det ut som en krigszon. Walkie-talkies

knastrar, arbetsstyrkor hoppar upp och springer till sina fordon, på väg till ytterligare en incident. För dem är det bara ännu en rutinmässig dag av pyromandåd. De får larm cirka 40 gånger om dagen.

Samtalen kommer vanligtvis från brandvakten som är stationerad vid vaktornet med utsikt över skogen. I vissa fall upptäcker jordbrukare som arbetar på fälten branden och varnar myndigheterna.

För Charlie Mor-Yosef, Keren Kajemets skogsmästare i Eshkol-området, är det ett personligt uppdrag att skydda träden. Som skogsmästare har han arbetat i denna region i över 20 år och har själv planterat många av träden.

– Det är svårt att se hur träden som vi har arbetat så hårt för att plantera och vårda konsumeras på ett ögonblick. Det tar många år för skogen att återhämta sig och återgå till vad den en gång var, säger han.

– Vi måste nå eldens cen-



Skogsmästare Charlie Mor-Yosef.

trum så snabbt som möjligt innan vinden sprider lågorna, fortsätter han.

– Hundratals ballonger fyllda med sprängämnen och brandfarliga ämnen släpps i vår riktning varje dag från andra sidan gränsen.

Team från Keren Kajemet – tillsammans med reguljära brandmän, drönare från försvaret, flygvapnets brandmän, samt hemvärnets brandsoldater och volontärer, är inblandade i att släcka bränderna.

– Keren Kajemets personal har den unika fördelen att de är bekanta med skogens miljö. Vi har också brandbekämp-



Brandbekämpning i Be'eri-skogen.

Foto: Yoav Devir, Keren Kajemet

ningsutrustning speciellt utformad för skogar, inklusive två brandbilar som är anpassade för terrängkörning, säger Mor-Yosef.

Terrorattacker i form av pyromandåd och brandballonger har pågått i två år nu, så Keren Kajemets personal har redan erfarenhet av att hantera dem.

Mor-Yosef beskriver hur de

förberedde sig i förväg inför sommarens hot:

– Vi introducerade betande flockar i skogen för att minska mängden brandfarligt material på marken. Vi beskar också träden för att hålla lågt hängande grenar borta från marken och förhindra att bränder sprider sig. Om vi inte hade gjort det, skulle skadan blivit värre.

Vill du bidra till återstäl-

landet efter bränderna för lokalbefolkningens bästa?

Köp träd till det judiska nyåret. Vi har tagit fram ett speciellt diplom till det judiska nyåret, Rosh HaShana 5781.

Detta får du när du hjälper oss att plantera fem nya träd för 600 kr.

Diplomet skickas till dig via post. □

Från frö till planta – en mödosam process i öknen



Blötlagda frön.



Frön som gro.

Det kan låta enkelt, att plantera ett träd. Det är att sätta en liten planta i jorden, vattna, och sedan bara vänta. Men i ett land som Israel, som till stor del är öken, och där inte vilken planta som helst överlever när det bara regnar några gånger om året, är förberedelsen av trädplantan en vetenskaplig konst.

85 procent av Israels växtlighet är resultatet av över hundra års ansträngning, studier

och hårt arbete. Här kommer nu en presentation av hur ett barrträd blir till.

KKLs arbete börjar bland de finaste barrträden i Israels skogar. Dessa väljs ut och registreras för sina egenskaper av motståndskraft mot torka, insekter och sjukdomar. Det är sådana egenskaper man vill föra vidare. Man återkommer därför år efter år till dessa utvalda träd för att hämta dess frön. Totalt sett utses träd från fler än 250 trädarter. Men nu tillbaka till vårt barrträd.



Frön som blivit små plantor.

När det är dags att plocka frön, går skogsarbetare ut i skogarna, klättrar högt upp i träden och väljer ut de finaste kottarna. Kottarna bär på frön som ska bli morgondagens trädplantor. Men processen har bara precis börjat.

Kottarna får egna ID-nummer som följer dem hela livet, med information om art, härkomst, vem som plockat dem och när.

Kottarna förs till KKLs National Seed Center i Beit Nechemia där de värms upp



Plantor på tillväxt.

och processas så att man får fram dess frön. Dessa ska rensas fina, mätas och vägas och informationen läggs in på deras ID. Till dess att det är dags att skickas iväg till olika plantskolor för uppväxt, förvaras de paketerade fröna i stora kylrum där det råder exakt 4°C och 30 procent humiditet. Detta görs för att bevara och beskydda fröna och hindra förtids grodd.

Äntligen framme på plantskolorna är det dags att behandla fröna så att de öpp-



Plantor som vuxit till sig.

nar sig och gro. Ibland krävs det att handgripligen bryta upp skal så att vatten kan tränga in i embryot och starta uppvaknandet, men i de flesta fall räcker det med att utsätta fröna för fukt, värme, luft och ljus för att starta processen.

När fröna har börjat gro kan de sättas i krukor där de växer till små plantor.

Det säger sig självt att en liten planta inte kan planteras var som helst. Innan den kan sättas ut måste även marken



Planta redo för plantering.

förberedas med uppluckring och bevattning, något som är lättare sagt än gjort i ett semi-torr land som Israel.

Så är det till slut dags att plantera ett träd! Den som får ställa ner ett eget litet träd i marken får sig en lycklig och minnesvärd stund. Efter att ha bitt Trädets bön över plantan kommer både minnet och rötterna i Israel att bestå i många starka år framåt.

Nästa gång berättar vi om hur man förbereder marken inför trädplantering. □

Dangoor Associates is a boutique legal advisory firm, integrating legal and investment advice. We are firmly dedicated to providing advice and expertise at the highest level, focusing on addressing our clients' most important issues.

DANGOOR ASSOCIATES

Postadress: Box 7705,
10395 Stockholm, Sweden
Tel: + 46 70 764 42 57

www.dangoor-associates.com

Ballong-terrorisism från Gaza

500 bränder förstör våra skogar, fält, flora och fauna

Vi närmar oss den judiska nyårshelgen Rosh Hashana som börjar på kvällen den 18 september. Rosh HaShana följs sedan av de 10 botdagarna och därefter börjar Jom Kippur, försoningsdagen. Dessa helger är tillsammans med Pesach, påskhelgen, de största och viktigaste i den judiska kalendern.

Detta är ett annorlunda år på grund av coronan. Det som tyvärr inte är annorlunda är ballong-terrorisismen, som varje år vid denna tidpunkt – då växtligheten är som hetast och torrast – drabbar gränstrakterna kring Gaza. I skrivande stund har mer än 500 bränder förstört mycket av Keren Kajemets planteringar.

Men vi jobbar oförtrutet vidare med att återställa marken och fälten samt plantera nya träd, buskar och grödor. I artikeln "Från frö till planta" vill vi beskriva de höga kostnaderna för att ersätta en skog.

Till detta kommer det tidsmässiga perspektivet. Det tar 30 år innan ett träd



Mer än 500 bränder har förstört mycket av Keren Kajemets planteringar.

är fullt uppväxt.

Vi rustar samtidigt upp vår brandkår och ser till att all nödvändig brandutrustning är modern och tillgänglig.

Bränderna har förorsakat stor ekonomisk skada samtidigt som corona pandemin också drabbat Israel hårt. Arbetslösheten är speciellt hög i gränsområdet till Gaza som normalt har en livlig turistnäring parallell med jordbruksnäringen.

Du kan hjälpa oss!

Vi känner starkt för att bidra till återställandet efter bränderna för

lokalbefolkningens bästa och hoppas att du vill hjälpa oss. Köp träd till det judiska nyåret. Vi har tagit fram ett speciellt diplom till det judiska nyåret, Rosh HaShana 5781. Detta får du när du hjälper oss att plantera 5 nya träd för 600 kr. Diplomet skickas till dig via post.

Du kan också välja att få det digitalt och kan då dela det med alla nära och kära.

Ett stort och varmt TACK för din gåva!

Med önskan om ett sött och hälsosamt, nytt år
5781 – Shana Tova uMetuka!

PS. Passa på att se presentationen av bibliska träd på vår nya YouTube-kanal! Skriv Israelfonden i sökfältet!

Max Federmann
Verksamhetschef
Keren Kajemet
Israelfonden



Keren Kajemet Israelfonden • Adress: Box 5053 10242 Stockholm • Tel: 08-661 8686 • Hemsida: www.kkl.nu • E-post: info@kkl.nu • Bankgiro: 5816-5515

 bankgirot

INBETALNING/GIRERING AVI

Använd nedanstående OCR-nummer vid donation till återplanteringen efter bränderna. Vid betalning via Swish eller på annat sätt skriv "Bränderna" i meddelande fältet! Vårt Swish-nummer är: 123 683 76 78

Inbet avgift (ifylls av banken)	OCR
Belopp kronor	
öre	FYLL I DET BELOPP SOM BETALAS

Prislista/fakta:

Träd 100kr/st
Liman, 25 träd: 2500 kr
Oas, 50 träd; 5 000 kr
Allé, 100 träd: 10 000 kr
Lund, 1.000 träd: 100 000kr
Park, 5.000 träd: 500 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 000 000 kr
Skylt Park Sweden fr. 20 000 kr

Våra diplom passar som gåva vid livets alla tillfällen. Samtidigt hjälper du både människor och miljö i Israel. (Vid diplombeställning tillkommer en avgift för porto/administration på 40 kr.)

Betalningsavsändare

Till bankgiro nr **5816-5515** Betalningsmottagare **Keren Kajemet Israelfonden**

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr